



*Adem in mij, Heilige Geest,
opdat ik denk wat heilig is.*

*Stuw mij, Heilige Geest,
opdat ik doe wat heilig is.*

*Verlok mij, Heilige Geest,
opdat ik bemin wat heilig is.*

*Sterk mij, Heilige Geest,
opdat ik bescherm wat heilig is.*

*Bescherm mij, Heilige Geest,
opdat ik het heilige nooit verlies.*

Toegeschreven aan de H. Augustinus, bisschop van Hippo (354-430)

750 jaar Sacramentsdag ...

Overall wordt dit jaar herdacht dat het 750 geleden is dat het feest van Sacramentsdag voor de universele kerk is ingevoerd. Ons spreekt het heel bijzonder aan omdat dit feest afkomstig is uit ons bisdom Luik, waar Maastricht en Zuid-Limburg tot het deel van uitmaakten.

Het was een initiatief van de Luikse zuster Julienne de Cornillon († 1258), priorin van de leproserij van Cornillon. Vanaf haar twintigste kreeg zij visioenen met betrekking tot van de Eucharistie, en later ijverde zij voor een speciale liturgische viering ter ere het H. Sacrament. Haar idee werd in 1246 door de bisschop van Luik overgenomen. Toen Jacques de Troyes, oud-aartsvaard van Kempenland, paus werd onder de naam Urbanus IV, stelde hij in 1264 het feest van Sacramentsdag voor de gehele kerk verplicht. Thomas van Aquino dichtte het officie.

De toen ontstane Sacramentsprocessie is nog altijd ongekend populair. De “bronk” van Eijsden volgt nog ieder jaar een route die sinds de Middeleeuwen ongewijzigd is gebleven.

... en 11 eeuwen Drieëenheid-zondag

Het is niet de enige liturgische viering die de katholieke kerk aan ons bisdom Luik dankt. Ook het feest van de Drieëenheid komt van hier. We danken het aan Stefanus, bisschop van Luik van 901 tot 920, die niet alleen als bisschop kerkvorst was, maar ook dichter, liturgist en musicus. Hij componeerde de gregoriaanse gezangen voor het officie van de Heilige Drieëenheid, en plaatste de viering op de zondag na Pinksteren. Het feest van de Heilige Drieëenheid werd met name sterk verbreid door het klooster Cluny, ondanks de tegenstand van paus Alexander II (1061-1071), die het als een overbodige devotie beschouwde. Het breidde zich uit over de Westerse kerk, maar werd pas in 1334 door de Avignon-paus Johannes XXII (1316-1334) officieel ingevoerd.

Beide feesten, Sacramentsdag en Drieëenheid vieren wij deze maand juni. Toch wel met enige trots voor de bijdrage van ons bisdom aan de wereldkerk...

Mijmeringen van een stadspastoor

Nog even een terugblik op de betekenis van de nieuwe mantel van Maria. Dit kledingstuk heeft een geweldige indruk gemaakt: ingetogen en eerbiedig is Maria gekleed en tegelijk feestelijk. De mantel maakt de beeltenis van Maria meer zichtbaar. Ik voel dat nog méér als ik lees wat de ontwerpster besefte toen ze deze mantel ontwierp: “De bloemen in het ontwerp vertegenwoordigen de goedheid en de gulheid. Maar het ontwerp is vooral geïnspireerd op de lelie met lange bloemblaadjes. Normaal gesproken is de lelie wit, omdat ik vooral de stralende schoonheid en haar soevereiniteit wilde benadrukken heb ik voor goud gekozen...”

Omdat ik het belangrijk vond de goedheid van God uit te drukken in licht, heb ik daarom het goddelijk licht van de glans van de glas-in-loodramen als inspiratiebron genomen.

In mijn ontwerp is het patroon van de lelie zichtbaar maar ook de zon met haar zonnestralen. Door de gouden kleur krijgt het geheel een weelderige uitstraling.

Daarnaast heb ik ook gekozen voor drie rozetten die symbool staan voor de drie sterren die vaak gebruikt worden in de iconografie van Maria. De gouden stof heb ik op de markt in Parijs gekocht”.

Wonderlijk hoeveel diepgang en gelovigheid bij deze Franse student is!

Gebruiksvoorwerp

Het is oppassen als je je als gebruiksvoorwerp voelt gebruikt. Zo werd ik telefonisch geroepen naar een verzorgingstehuis om het lichaam van een overleden bewoner te zegenen. Ondanks drukte thuis, dus maar gauw op de fiets. Want de pastoor die dienst had, nam niet op.

In het verzorgingstehuis zocht ik tevergeefs naar iemand die mij moest opvangen. Niemand van de familie, en degene die mij gebeld had, had blijkbaar koffiepauze. Een hulpje ontgrendelde de kamer van de overledene en was na enige minuten ook verdwenen. Daar stond ik dus moederziel alleen tegenover een onbekende medemens. Mijn bidden was helaas niet zo voorbeeldig. Want je voelt je wel opgelaten, als de familie het zelfs niet nodig acht aanwezig te zijn.

Pastoor

Eerste Communie



Op 22 juni zal Philine Debats de eerste communie ontvangen tijdens de H.Mis van 11.30 uur. Philine is daartoe voorbereid door Anke George-Dovermann.

Een meevaller en een tegenvaller

Het was stampvol in onze kerk met Pasen, vooral tijdens de hoogmis op Tweede Paasdag. Mijn oproep om bij de collecte wat extra gul te zijn, is ruimschoots beantwoord. Daarom heeft het kerkbestuur 1.000 euro ter beschikking gesteld aan de werkgroep Kerk en Wereld voor de leniging van extra noden. Dat is de meevaller.

Tegelijk ontving ik een 'brandbrief' van zuster Goretti uit India. Ze wordt klem gereden door de regering. Er moet onmiddellijk brandpreventie (blusapparaten etc.) in het plaatselijk hospitaal worden gemaakt, op straffe van een flinke boete. Dat is de tegenvaller.

We vinden het verantwoord om 2.000 euro naar zuster Goretti over te maken. Dat is weliswaar maar weinig, maar als meerdere actiegroepen meehelpen dan komt er weer wat licht in de duisternis.

Kerk en Wereld

Aan onderstaand bericht van Ingrid Verhey-Houben heeft Kerk en Wereld niets toe te voegen. Het spreekt helemaal voor zich.

Toeval in Nairobi....

Sinds enkele weken ben ik terug uit Kenia. Samen met mijn dochter Jeannette ben ik één week in Nairobi geweest en heb ik de krottenwijken daar bezocht. Het was een zeer aandoenlijke, maar zeker ook speciale ervaring om zoiets samen met je dochter te mogen beleven. Wij hebben een heleboel aangrijpende dingen meegemaakt, maar ook twee 'toevalligheden', die ik graag wil delen.

We waren nog geen drie uren geland in Kenia en gingen snel naar het hostel om wat te drinken, toen een kerkklokje in de buurt begon te luiden. Het was 12 uur 's middags en het 'Ave Maria' klonk in onze oren. Het leek wel alsof ik in Lourdes was! Hoe was dit mogelijk, duizenden kilometers van huis, en het eerste dat ik hoorde was het 'Ave Maria'?

De tweede 'toevalligheid' ontdekte ik pas toen ik alweer thuis was. De laatste avond van mijn verblijf nam ik afscheid van de mevrouw van de receptie, wij noemden haar 't vroujke'. Jeannette zou nog één week blijven. Vreemd, wij hadden nog nooit naar haar naam gevraagd! Met tranen in mijn ogen vroeg ik haar goed op mijn dochter te letten, en zij zei dat ik met een gerust hart naar huis kon gaan. Terug thuis kreeg ik al snel een lieve e-mail van haar. Ik was perplex toen ik haar naam onderaan de e-mail las: 'StellahmarisMangusa'.

De naam van Onze Maria in onze kerk. Ik kan het nog steeds niet geloven...

Mede namens Jeannette wil ik jullie wederom bedanken voor alle geschonken hulp. Dankzij jullie hebben we weer heel veel voor de kinderen in de sloppenwijken kunnen betekenen en hebben we hun leven weer iets beter en gelukkiger kunnen maken. Héél erg bedankt en we hopen ook in de toekomst weer op jullie te kunnen rekenen.

Ingrid Verhey-Houben

Geweldig! Wilt U dit mooie project blijven steunen of wilt U ons helpen ons “Kerken-Wereld-werk” te kunnen blijven doen, dan is iedere bijdrage welkom op rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Maastricht, inzake Kerk en Wereld. Weer erg bedankt!

Jos Burg-Gilissen

Boffen

We boffen toch maar dat we zomaar een waardevol orgel krijgen aangeboden. Overcompleet in het stadhuis keert het terug in de ruimte van een kerk, waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Ooit stond het in de kerk van Neeroeteren. Volgens onze cantor-organist Hans Leenders is het een juweeltje. Omdat dit orgel ingezet wordt bij stadsconcerten hebben we ook wat subsidie gekregen om het weer bedrijfsklaar te maken. De deskundigen van de orgelcommissie vonden het linker transept in onze kerk de meest geschikte plaats.

Het orgel wordt voor het eerst officieel bespeeld op zondag 22 juni na de H. Mis van 11.30 uur. De adviseur van het orgel Remy Syrier zal het orgel inspelen.

Om 16.00 uur op diezelfde dag is er een concert voor de Vrienden van de kerk. Hans Leenders zal dan het orgel laten klinken in alle kleuren die het bezit. Tevens zal het orgel als begeleiding spelen van een soliste op de viool.

Pastoor

In memoriam

Vandaag nemen we afscheid van een trouwe medewerker van onze parochie : Emile Lamberti. De heer Lamberti was jarenlang acoliet in onze kerk in de ochtendmis. Trouw en eerbiedig was hij er steeds. We danken hem voor alle hulp en bevelen hem aan bij de Heer.

Vertraging!

Zoals velen al hebben opgemerkt is het op dit moment verdacht stil op de steiger van de St. Jozef-toren. Het zal toch niet zo zijn dat de centen op zijn?

De Barbaratoren staat er weer schitterend bij, maar de andere toren schiet maar niet op. Helaas worden wij ook hier geconfronteerd met de gevolgen van de economische malaise waardoor onze aannemer failliet is gegaan. De restauratie is zo goed als klaar, maar eerst moeten er met de curator en de bank zaken worden geregeld.

Toch hopen wij dat het werk op korte termijn kan worden afgerond. Wat dan nog rest is de herinrichting van het plein, maar geloof maar dat het er piekfijn komt uit te zien. Met een beetje geluk nog voor de bouwvakantie.

Maurice Verhey, secretaris kerkbestuur

Zondag 1 juni Zevende zondag van Pasen

- 9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga; voor de levenden en overledenen van de familie Gerrickens-Peeters
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in C (A. Bruckner), Salve regina (F. Schubert), Jauchzet dem Herrn (F. Mendelssohn-Bartholdy)
11.30 H. Mis; voor Will Notten; voor Joseph Amory (6wd)
17.00 Vespers en Lof

Maandag 2 juni

- 9.30 H. Mis; ter nagedachtenis aan Frank Smits

Dinsdag 3 juni Gedachtenis van de H. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda

- 9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen

Woensdag 4 juni

- 9.30 H. Mis

Donderdag 5 juni Gedachtenis van de H.H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren

- 9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

Vrijdag 6 juni Eerste vrijdag van de maand

- 9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijdens-Guisson (st);

Zaterdag 7 juni Maria op zaterdag – Eerste zaterdag van de maand

- 9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor de overledenen van de familie Peltzer (st); voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 8 juni Hoogfeest van Pinksteren

- 9.00 H. Mis; voor de familie Schuitemakers-Siebers
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa cogitationes (H. Andriessen), Veni Creator (P. Serpenti), Vater unser (I. Totzke); voor Mia Delnooz-Close; voor Christiaan Coninx en Liesbeth Coninx-Walraven en dochter Ineke; voor Frits en Toos Maas-Canters en Jan en Riet Walthaus-Caspers
11.30 H. Mis; voor de familie Lodewick-Huysmans (jrd)
17.00 Vespers en Lof

Maandag 9 juni Tweede Pinksterdag

11.00 H. Mis; voor de familie Tielens-Leenaers (st); voor Theo Bovens (jrd); uit dankbaarheid b.g.v. een diamanten huwelijk

Dinsdag 10 juni

9.30 H. Mis; voor echtelieden de Kleermaeker-Hasebroek (st); voor Gil Schiepers en Rina Gilson; voor bijzondere intentie

Woensdag 11 juni Gedachtenis van de H. Barnabas, apostel

9.30 H. Mis

Donderdag 12 juni Feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

9.30 H. Mis

Vrijdag 13 juni Gedachtenis van de H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar

9.30 H. Mis; ter ere van het H. Hart; voor de overledenen van de familie Hendrikx-Rondags; voor de levenden en overledenen van de familie Blom-Haesen; uit dankbaarheid

Zaterdag 14 juni Feest van de H. Lidwina, maagd – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 15 juni Hoogfeest van de H. Drieëenheid

9.00 H. Mis; voor Harry Otten

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor dochter en zus Suzanne Daniels; voor Jacques Dassen en Patricia Dassen (jrd) en bijzondere intentie.

17.00 Vespers

Maandag 16 juni

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor de levenden en overledenen van de familie Gerrickens-Peeters

Dinsdag 17 juni

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

Woensdag 18 juni

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters onder de Bogen

Donderdag 19 juni

9.30 H. Mis

Vrijdag 20 juni

9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 21 juni Maria op zaterdag – Gedachtenis van de H. Aloysius Gonzaga, kloosterling

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; ter ere van het kostbaar bloed van Onze Heer Jezus Christus

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 22 juni Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld-Bisdom; voor de familie Notten-Pans

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Bavo-mis (H. Leenders), Ave verum (E. Elgar), Fear not, o land (E. Elgar); voor overleden ouders Kerckhoffs-Dijk en overleden ouders Lamberti-Meeuwissen

11.30 H. Mis; voor pastoor Bohnen en overleden familie (st)

17.00 Vespers

Maandag 23 juni

9.30 H. Mis; voor echtelieden Moors-Coolen (st)

19.00 H. Mis voor het liturgisch feest van de H. Jozefmaria Escrivá, stichter van het Opus Dei.

Dinsdag 24 juni Hoogfeest van de Geboorte van de H. Johannes de Doper

9.30 H. Mis

Woensdag 25 juni

9.30 H. Mis

Donderdag 26 juni

9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen

Vrijdag 27 juni Hoogfeest van het H. Hart van Jezus

9.30 H. Mis

Zaterdag 28 juni Maria op zaterdag – Gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria (Maria van Fatima)

9.30 H. Mis; ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria; voor Mia Delnooz-Close; voor overleden ouders Schreinemacher-Gadiot

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 29 juni Hoogfeest van de H.H. Petrus en Paulus, apostelen

9.00 H. Mis; voor Elisabeth Ackermans (st)

10.00 Latijnse Hoogmis voor Jean Steffens (1^e jrd) en voor Tiny Steffens-Bemelmans

11.30 H. Mis; voor Ton Renkens (jrd)

17.00 Vespers

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Lucian Wismans
Evie Mensink
Dave Lieveld (volw.)
Milo Callemeyer
Stef Houtermans
Tom Brouwer

Dean Kruchten
Richard Aquino Perez
Nikita Gielissen
Frédérique Habets
Bas Janssen
Fayenne Vertommen

Brynn Sondejker
Julia van Ditzhuijzen
DJustin Vriezelaar
Darius Dejong
Isis Biervliet

Hebben elkaar het Sacrament van het Huwelijk toegediend:

Angelo Haex en Rachele Mullenders
Robert Janssen en Johanna op de Weerd

Rob Hanneman en Estellen Boonen
Ron van der Bolt en Aimée Coenen

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Truus Ummels-Huls, 89 jaar

Elly van Haren, 59 jaar

Louise Josephine Marie van Koolwijk, 97 jaar

Emile Lamberti, 91 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 1330, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag t/m zaterdag 12-16 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: banknr. NL54ABNA0576118575 (BIC: ABNANL2A), t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Iedere zondag om 10.00 uur de Hoogmis live op www.sterre-der-zee.nl