



Mijmeringen van een stadspastoor

Maria was erop gekleed om op stap te gaan in haar nieuwe outfit, mantel en reiskroon. Ze mag gezien worden: eenvoudig en voornaam, zo ging ze de Heer vóór in de processie. En de mensen langs de route waren onder de indruk: Maria, de pelgrim bij uitstek. Ik heb de rondgang ervaren als een bijzondere gebeurtenis. Onwillekeurig dacht ik aan de Waterprocessie, bijna 5 jaar geleden. De stad tot rust gebracht op menselijke maat. Voor mij ging de hemel even open.

De keuze van de mantel was volgens bijna iedereen een gelukstreffer: de studente van de modeafdeling van onze kunstacademie heeft zichzelf overtroffen. Ik vermoed dat de Heilige Geest haar geholpen heeft. Maastrichtenaren kunnen het niet laten er een humoristische noot aan toe te voegen: *“Slevrouw begint te lieke op mien eige vrow, die wèt auch neet mie, wat ze mot aontrèkke !”*

Dank aan al degenen wier namen ingegrift zijn in de voering van haar mantel. Zonder hun steun kon de mantel niet gemaakt worden.

Pastoor

Gelukwens

De broedermeesters mogen tevreden zijn met de opening van hun jubileum op Tweede Paasdag. Nadat op Eerste Paasdag al de tentoonstelling over Maria Sterre der Zee door de pastoor geopend is, was de tweede dag van Pasen een groots feest met vele gasten waaronder mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond, en mgr. Woorts, hulpbisschop van kardinaal Eijk, de gouverneur en vertegenwoordigers van de stad en



de regio. De route van de jaarlijkse processie was uitgebreid: we trokken vanuit het Stokstraatkwartier naar het Jekerkwartier met vele extra toegevoegde groepen. Mooie momenten: de stop bij Molenhof en de Havenstraat met de prachtige versiering. Veel toeristen stonden verbaasd te kijken naar een stoet die voor hen totaal vreemd was. Maar onder de indruk zijn ze gekomen door de kracht van de vier stadsdevoties en processieklanken. En tenslotte d'n hiemel met het Allerheiligste.

Het was een druk samentreffen in de Bonbonnière. Proficiat aan alle broedermeesters. En we hopen dat ze ook in de toekomst veel voor onze parochie mogen betekenen en dat ze aan de devotie tot O.L.Vrouw op eigentijdse wijze vorm kunnen blijven geven. Het volgende hoogtepunt van hun jubileum zal plaats hebben op 25 mei in de namiddag. Dan zal ons Basilicakoor en solisten en een kinderkoor Mariagezangen gaan zingen en oude Marialiedjes door ons allen (zie elders in dit blad).

Engelse H. Mis elke zaterdag 17.00 uur

Op zaterdagmiddag lopen doorgaans heel wat toeristen door onze kerk. Treuzelend, stap voor stap bewonderen zij het indrukwekkende gebouw. Tegen 17.00 uur ziet men daarentegen vooral jonge mensen met vaste tred doorlopen naar de crypte. Aan alles is te merken dat zij vertrouwd zijn met deze kerkgang. Geen toeristen dus. Maar gelovigen: meestal studenten of andere buitenlanders uit de stad en omgeving, voor het merendeel jeugdig, jonge gezinnen met kinderen. Zij komen voor de viering van de Engelse H. Mis om 17.00 uur. Deze viering heeft in de loop van de jaren voor velen iets gekregen van hun eigen geloofsgemeenschap. Het aantal aanwezigen varieert elke week van 80 tot 100. Drie priesters verzorgen afwisselend de diensten. Geregeld zingt een koortje Engelse liederen. Binnenkort ontvangen tien kinderen hun Eerste H. Communie; zij zijn op de "International School" hierop voorbereid. Een vijftal bruidspartjes – zij trouwen in hun eigen land - ontvangen de pastorale voorbereiding op hun huwelijk hier vanuit deze Engelse "parochie". Vanuit de vieringen groeien onderlinge contacten tussen de kerkgangers. Een gespreksgroep is in oprichting. Zo is de crypte op elke zaterdagavond een plek van gebed en een ontmoetingscentrum van vele gelovige jonge mensen geworden. Afkomstig uit de hele wereld vormen zij met elkaar een hechte band door hun gemeenschappelijk geloof in Christus.

Pastoor Ben Janssens, verantwoordelijk voor de Engelse H. Mis

Mea Culpa

Een gedenkteken onder deze titel staat sinds de Goede Week in de westbouw van onze kerk. Het is door de bisschop gezegend en herinnert aan de slachtoffers van het sexueel misbruik in de kerk.

We hadden al geruime tijd geleden met de bisschop afgesproken dat we een gedenkdienst zouden houden onder de titel 'Op weg naar de verzoening'. Hierbij waren uitgenodigd : de diocesane hulpgroep 'Luisterend oor', het steuncomité voor de realisatie van het gedenkteken: 'Op weg naar de verzoening', en vertegenwoordigers van de slachtoffers, gebundeld in 'Mea Culpa'.

Het was een bewogen dienst waarbij gelukkig nogal wat parochianen aanwezig waren om Gods barmhartigheid af te smeken. De bisschop hield een indrukwekkende preek waarin hij ons deed beseffen dat je tijd nodig hebt om de pijn van het kwaad te doorstaan en tegelijk moet werken aan kerkvernieuwing.

Passieconcert op Palmzondag 13 april

Het verschil tussen een gewone repetitie en een van de generale repetities voor de uitvoering van het Passieconcert was verbazingwekkend. Je zag en hoorde de puzzelstukken in elkaar grijpen, zodat de contouren van het concert heel duidelijk gestalte begonnen te krijgen en dat gaf een goed gevoel.

Toen Palmzondag tegen half vier al heel veel belangstellenden een plaats hadden gevonden in de Basiliek, gaf dat meteen het gevoel dat we wel eens getuige zouden kunnen worden van een heel bijzondere uitvoering! En dat gebeurde ook.....

De indrukwekkende stilte na afloop van het concert – een stilte die nog wat langer had mogen duren – was een waardige bekroning voor de uitvoering van dit passieconcert.

Vanaf deze plek hulde en dank aan de dirigent, de organist, de solisten en alle zangers en aan de componist John Stainer (1840-1901), die ons dit muziekstuk naliet. Hopelijk heeft dit inspirerende concert voor velen gezorgd voor een mooi begin van een ingetogen Goede Week.

Ch. Larik, kerkbestuur

Het derde orgel

Intussen is het orgel, dat stond in het stadhuis in het linker transept opgebouwd en speelklaar gemaakt. Onze organist is enthousiast over de kwaliteit van dit orgel dat ons zomaar in bruikleen is gegeven. Binnenkort in de maand juni zal dit orgel officieel worden ingespeeld.

Van 16-24 september a.s.: Met de Slevrouwe naar Lourdes

Nog een kleine vijf maanden, en dan vertrekt onze bus richting Lourdes. Het wordt een fantastisch mooie reis. Wie wil er nou niet samen ‘mèt uzze pestoer’ deze bedevaart maken? Een 9-daagse busreis naar de plaats waar Maria aan Bernadette verscheen.

Genoeg deelnemers (jong en oud) hebben zich al aangemeld. Toch is er nog plaats in de bus! Het zou toch fijn zijn als we de reis met een volle bus kunnen maken!

Had u nog eens de wens om naar Lourdes te gaan, dan is er nu een unieke kans. Wij gaan er samen een onvergetelijke reis van maken!

Voor informatie en aanmelden: *Maurice Verhey, tel. 06-53163625 of mail mtjmverhey@ziggo.nl*

Maria, dank dat u er bent!

Dat is de titel waaronder de jubilerende broederschap van O.L. Vrouw Sterre der Zee in de meimaand een Mariahulde organiseert. De titel verwijst naar het nieuwe Maria-lied dat Jean-Philippe Rieu ter gelegenheid van het 300-jarig jubileum van de

broederschap componeerde. Het spreekt vanzelf dat wij dit lied deze middag gaan horen.

De Mariahulde zal in hoofdzaak bestaan uit samenzang van mooie, bekende Marialiedereren. Maar ook ons eigen Basilicakoor en het kinderkoor Sjamaes zullen hun lof zingen.

De lofzang voor Maria wordt gehouden op zondag 25 mei om 15.00 uur. Namens de broederschap bent u van harte uitgenodigd!

Kerk en Wereld Hippocrates, Maria Carolina, Broeder Henk van Heck. En wat die drie met elkaar te maken hebben.

Het zou Hippocrates, de Griekse arts (ca. 460-377 v.Chr.) die vaak beschouwd wordt als de vader van de geneeskunde, veel plezier gedaan hebben, als hij geweten had van Maria Carolina, het talentvolle, veelbelovende meisje in Papua dat zo graag dokter wilde worden en dat de afgelopen jaren onder de hoede van Pater Nico Dister haar droom werkelijkheid zag worden. Ze “fietste” werkelijk door haar studies heen, behaalde het ene tentamen na het andere, doorliep met succes de nodige co-schappen en legde pasgeleden de Eed van Hippocrates af! En wat het mooie is: zij heeft haar doel kunnen bereiken mede dankzij u. Mede dankzij uw bijdragen! Ze heeft er enthousiast over gemaild en bedankt iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van haar ideaal: dokter worden. Wij wensen Maria Carolina veel voldoening en succes toe in de ongetwijfeld mooie loopbaan, die op haar ligt te wachten.

Het zou Hippocrates, de Griekse arts, veel verdriet gedaan hebben als hij geweten had van de aidsweesjes van broeder Henk van Heck in Malawi. “Laat Uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”, zei hij heel lang geleden. Maar wát, als er geen voeding is? “Afgelopen week hebben we weer vijf babietjes aangeboden gekregen, waarvan de moeders in de diverse “kraambedden” gestorven waren. De Thuiszorg heeft op dit ogenblik de zorg voor 55 babies”, schrijft Broeder van Heck. Dankzij een grote gift van een Maastrichtse instelling, en niet in de laatste plaats dankzij u, kan er een moedermelkvervangend product “Lactogen” gekocht worden, waardoor de leventjes van deze kindjes kunnen worden gered. ZIKOMO KWAMBI, zegt Broeder van Heck, in de taal van de mensen van Malawi. Dat betekent: DANK VEEL!

Zo ziet u: uw gift, groot of klein, doet er wel degelijk toe! U helpt echt mensen, zoals Hippocrates dat op zijn manier in zijn tijd deed. Wilt u blijven helpen? Uw bijdrage is van harte welkom op rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Maastricht, inzake Kerk en Wereld. ZIKOMO KWAMBI!

Jos Burg-Gilissen

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 27 april Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)

- 9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld-Bisdom
10.00 Latijnse Hoogmis; voor overleden ouders Poolmans-van Beek; voor de overleden Doug Follington
11.30 H. Mis; voor Piet Schrijnemaekers (jrd); voor Jef Amory (jrd); voor Jean Amory (6wd); voor Fie Braeken-Kerckhoffs (2^e jrd); voor François Candel
17.00 Vespers

Maandag 28 april

- 9.30 H. Mis

Dinsdag 29 april

- 9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen; voor overleden ouders Huijnen-Vroemen

Woensdag 30 april

- 9.30 H. Mis

Donderdag 1 mei Feest van de H. Jozef, arbeider

- 9.30 H. Mis; voor Toine Dresens

Vrijdag 2 mei Eerste vrijdag van de maand

- 9.30 H. Mis; voor Jil Schiepers en Rina Gilson; voor echtelieden Hijzens-Guisson (st)

Zaterdag 3 mei Eerste zaterdag van de maand – Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Henfling-Kicken (st); voor Mia Delnooz-Close; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor de gebedskring van de Sterre der Zee
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de Crypte

Zondag 4 mei Derde zondag van Pasen

- 9.00 H. Mis; voor mevrouw Vleugels
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelolomesse (J. Haydn), A toi la gloire (G.F. Händel), Regina caeli (A. Lotti); voor de gezusters Maria en Gertrude Winckers (st); voor Isabella Coenegracht (st); voor Lambertine Bollen-Conjarts (6wd)
11.30 H. Mis; voor Koos en Mia Snijders-Collijn en dochter Jacqueline; voor de levenden en overledenen van de familie Smeets-Schrijvers (st)
17.00 Vespers en Lof

Maandag 5 mei

- 9.30 H. Mis

Dinsdag 6 mei

9.30 H. Mis; voor de familie Selis-Hendrixx (st); voor de levenden en overledenen van de familie Braun-Wilder

Woensdag 7 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

Donderdag 8 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans; voor Bert Bastiaens en Ouders Heijnen-van Loo

Vrijdag 9 mei

9.30 H. Mis

Zaterdag 10 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 11 mei Vierde zondag van Pasen

9.00 H. Mis; voor ouders Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis; voor ouders Poolmans-van Beek; voor Jan Michon (6wd)

11.30 H. Mis; uit dankbaarheid aan onze ouders vanwege 40-jarig huwelijk; voor ouders Martens-Pans

17.00 Vespers

Maandag 12 mei

9.30 H. Mis

Dinsdag 13 mei Feest van de H. Servatius, bisschop

9.30 H. Mis; voor Servatius Giero (st)

Woensdag 14 mei Feest van de H. Mattias, apostel

9.30 H. Mis; voor overleden dochter

Donderdag 15 mei Gedachtenis van alle HH. Bisschoppen van Maastricht

9.30 H. Mis; voor Toine Dresens

Vrijdag 16 mei

9.30 H. Mis

Zaterdag 17 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 18 mei Vijfde zondag van Pasen

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (W.A. Mozart), Cantate Domino (H. Dumont), Ave Maria (J. Arcadelt); voor echtelieden van Els-Hitz (st) ; voor de overledenen van de familie Sondeijker-Willems (st); voor Ferd Gielen, Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen; uit dankbaarheid b.g.v. diamanten huwelijksjubileum van het echtpaar Bremer-Schulte

11.30 *Geen H. Mis; i.v.m. aankomst Stadsprocessie*

17.00 Vespers

Maandag 19 mei

9.30 H. Mis

Dinsdag 20 mei

9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van Onze Heer Jezus Christus

Woensdag 21 mei

9.30 H. Mis

Donderdag 22 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie le Bron de Vexela (st)

Vrijdag 23 mei

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Dolhain-Crijns; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

Zaterdag 24 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 25 mei Zesde zondag van Pasen

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor Ferd en Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen; voor mr Pieter Paulussen (jrd)

15.00 "Maria, dank dat u er bent!" Lofzang voor Maria met het Basilicakoor, het kinderkoor Sjamaes en samenzang

17.00 Vespers

Maandag 26 mei

9.30 H. Mis

Dinsdag 27 mei

9.30 H. Mis; uit dankbaarheid b.g.v. 80^e verjaardag

Woensdag 28 mei

9.30 H. Mis

Donderdag 29 mei Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart

10.00 Hoog mis; voor Ferdinand Schmeits en familie; voor Theodora Johanna Smits(st); voor mevrouw Brandt-Schrijnemaeckers (1^e jrd)

Vrijdag 30 mei

9.30 H. Mis

Zaterdag 31 mei Feest van het Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabeth

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 1 juni Zevende zondag van Pasen

9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in C (A. Bruckner), Salve regina (F. Schubert), Jauchzet dem Herrn (F. Mendelssohn-Bartholdy)

11.30 H. Mis; voor Will Notten; voor Joseph Amory (6wd)

17.00 Vespers en Lof

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Lana Slenter – Toine Nelissen – Mara Theelen – Yara Mulkens

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Lambertine Bollen-Conjarts, 74 jaar

Jan Michon, 92 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 1330, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag t/m zaterdag 12-16 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: banknr. NL54ABNA0576118575 (BIC: ABNANL2A), t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Iedere zondag om 10.00 uur de Hoogmis live op www.sterre-der-zee.nl