

**UITNODIGING van Paus Franciscus**

Laat de verreezen Jezus jouw leven binnenkomen,
verwelkom Hem als vriend
met vertrouwen : Hij is het Leven!

Als je Hem tot nu toe op afstand hebt gehouden,
kom naar voren,
Hij zal je met open armen ontvangen.

Als je onverschillig bent geweest,
neem een risico:
je zult niet teleurgesteld worden.

Als het moeilijk lijkt Hem te volgen,
wees niet bang,
vertrouw Hem, weet dat Hij dichtbij je is.

Hij is met jou
en Hij zal vrede geven waar je naar op zoek bent
en de kracht om te leven zoals Hij het verlangt.

Mijmeringen van een stadspastoor

In de ochtend van mijn vrije dag realiseer ik me met enige schrik wat allemaal op ons afkomt op de weg naar Pasen. Er is de laatste weken voortdurend contact geweest met het steuncomité van de Broederschap van de Sterre der Zee in verband met het 300-jarig jubileum. Daaraan is gekoppeld de werkgroep “Mantel van de Sterre der Zee. Samen met het processiecomité dragen deze werkgroepen zorg voor de jubileumviering op Tweede Paasdag. De pontificale hoogmis en de uitgebreide processie, gevolgd door een officiële receptie in de Bonbonnière vormen het begin van het feestjaar.

Ondertussen is de schatbewaarder bezig met het inrichten van een speciale tentoonstelling die de historie van de broederschap en het genadebeeld zal belichten.

Zelf ben ik natuurlijk samen met het pastorale team verantwoordelijk voor de diensten van de Goede Week. Maar ook op dat vlak zijn er speciale vieringen zoals het Passieconcert door ons Basilicakoor op Palmzondag en een speciale boeteviering in de Goede week waarin mgr. Wiertz zal voorgaan (zie verderop). Op Goede Vrijdag zal opnieuw de Kruisentocht plaatsvinden naar Sint Pieter. In de binnenstad organiseert de werkgroep 'De Vief Köp' voor de tweede maal de Kruisprocessie met de Zwarte Christus van Wijk. Kinderen hebben kruistaferelen getekend. Zeven slagwerkgroepen trekken mee. De stoet begint om 20.00 uur op het Onze Lieve Vrouweplein en trekt via de Wycker Brugstraat en de Lage Barakken naar de Martinuskerk.

In de Paasnacht worden twee volwassenen gedoopt en een tiental ouderparen heeft het doopsel gevraagd voor hun kind.

Ik zou bijna vergeten dat onze werkgroep Kerk en Wereld actief is met het verzamelen van het zogenaamde 'vastenoffer'. Hebt U uw vastenoffer al voldaan?

Ik realiseer me dat het bovenstaande heel wat vrijwilligersinzet veronderstelt. Soms lijkt een parochie op een bedrijfje. Vakmensen zijn intussen bezig met de opbouw van het stadsorgel in onze kerk en met de afronding van de restauratie van de torens.

Barbara is klaar en de Jozefatoren vordert ook. Nu moet het grondoppervlak nog een beurt krijgen. We hebben dus nog een feestje in petto.

Mijn diepste wens echter is dat Pasen echt iets voor U betekent : de overwinning van het leven, dankzij Christus

Pastoor

Speciale boeteviering met de bisschop : "Op weg naar de verzoening"

Het is ruim een jaar geleden dat ik, samen met de secretaris van het kerkbestuur naar Schinnen ben gereisd. Een plaatselijke kunstenaar heeft persoonlijk het initiatief genomen voor het maken van een gedenkteken voor de slachtoffers van het seksueel misbruik in de kerk. Ook de bisschop heeft kennis genomen van dit initiatief.

Het is de vurige wens van de ontwerper van dit gedenkteken dat het in brons zal worden uitgevoerd en een plaats mag krijgen in of bij een kerk. Het liefst zou de ontwerper het gedenkteken verankeren aan de buitenmuur van onze kerk. Daar is een reden voor. Meerdere slachtoffers hebben te kennen gegeven dat het genadebeeld van de Sterre der Zee veel troost heeft gegeven in donkere tijden Een verzoeningsdienst in onze kerk zou fundamenteel bijdragen aan het verwerken van de pijn. De bisschop is bereid om in deze dienst als herder van het bisdom voor te gaan.

In overleg ook met het steuncomité zijn we tot de volgende invulling gekomen. Het ontwerp van het gedenkteken zal drie maanden worden geplaatst in de westbouw van onze kerk. Daarna gaat het naar een andere plaats in het bisdom zodat het een blijvende herinnering zal zijn.

Er vindt op maandag in de Goede Week om 18.30 uur een boeteviering plaats waarin de bisschop namens ons allen en met ons allen bidt om vergeving en

solidariteit. Tijdens deze algemene boeteviering die in de Goede Week dient plaats te vinden, wordt Gods vergeving gevraagd voor de fouten van ons allemaal. Tijdens deze dienst wordt het gedenkteken gezegend en we nodigen enige vertegenwoordigers van toen uit een voorbede uit te spreken en eventueel bloemen neer te leggen bij het gedenkteken. We besluiten de dienst in de genadekapel om Maria te danken voor alle troost in moeilijke momenten van ons leven..

Pastoor

Processie op Paasmaandag

Na de pontificale hoogmis van 10.00 uur trekt de Sacramentsprocessie langs een uitgebreidere route dan normaal. Het aantal groepen is uitgegroeid zodat we kunnen spreken van een echte stadsprocessie.

Opstelling van de groepen zal zijn in de Stokstraat. Vervolgens trekken we via de Smedenstraat, Havenstraat en het Onze Lieve Vrouweplein langs de Hondermarkt, de Bernardusstraat en de Helpoort naar de Begijnenstraat, en via Pieterstraat en Cortenstraat keren we terug naar de basiliek.

Het baldakijn waaronder het Allerheiligste wordt gedragen ("d'n Hiemel") is helemaal opnieuw verguld en van een nieuwe bekleding voorzien.

Onze ogen zijn natuurlijk gericht op de nieuwe mantel van de Sterre der Zee.

Passieconcert door het Basilicakoor

Op 13 april 2014 voert het Basilicakoor Maastricht, met maar liefst 70 koorleden, drie solisten en een organist, onder leiding van dirigent Hans Leenders het Passieconcert *The Crucifixion* van de Engelse componist John Stainer (1840-1901) uit. Het concert begint om 16.00 uur.

Het Passieconcert is dit jaar georganiseerd in de vorm van een meezingproject. Om extra gastzangers aan te trekken heeft het koor in januari een oproep geplaatst waarop zeer veel reacties kwamen. Vanaf 22 maart studeren liefst 70 zangers tijdens extra repetitiedagen het werk in.

John Stainer (1840 - 1901) begon als koorknaap in St. Paul's Cathedral in Londen en werd later hoogleraar muziek aan de Oxford University. Stainer's oratorium *The Crucifixion* uit 1887 is een typisch voorbeeld van de Anglicaanse kerkmuziek, de muziek waarin hij werd opgevoed. Een aangrijpende vertelling voor tenor-, bassolist en koor, waarbij het Lijdensverhaal van Christus op geheel andere wijze vertolkt wordt dan in Bach's passies.

Solisten zijn de tenor Laurens-Alexander Wyns, bariton Robert Brouwer en de jonge sopraan Judith Wainwright Sepulchre. De begeleiding aan het orgel wordt verzorgd door organist Sjef Streukens. De algehele leiding ligt bij dirigent Hans Leenders.

Kaarten zijn voor 7 € per stuk te koop via: jeannetheunissen@hotmail.com, en op zondag 13 april vanaf 15.00 uur aan de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Er is vrije zit. Het concert duurt ongeveer 75 minuten en verloopt zonder pauze.

Kerk en Wereld “Achterin de kerk....”

“Achterin de kerk staat een bus”, die vertrekt morgen niet naar Kevelaar, zoals de bus van Fons Jansen, de cabaretier uit de zestiger jaren van de vorige eeuw in zijn “Lachende Kerk”. (Weet U nog? “De Pastoor zingt het eerste couplet, dan valt de hele kerk in!”)

Nee, die bus staat er voor U. Afgelopen zaterdag en zondag zijn aan de kerkdeur zakjes uitgedeeld. De bedoeling is dat U “een duit” in het zakje doet en dat U dat zakje deponert in de bus achterin de kerk, in het kader van de **Vastenactie**, die wij in het vorige parochieblad al aankondigden.

De opbrengst is bestemd voor de mensen in het Afrikaanse Sierra Leone. Een prachtige naam voor een dapper land, waar tijdens een bloedige burgeroorlog enorme verwoestingen zijn aangericht. De gevluchte bevolking is teruggekeerd naar wat er restte van hun woonplek en probeert zo goed en zo kwaad mogelijk weer een thuis op te bouwen. De missiezusters van Sint Jozef van Cluny ondersteunen de mensen zoveel als ze maar kunnen. Ze verrichten Engelenwerk. Maar zelfs engelen hebben geld en steun nodig om te kunnen helpen. **Ons** geld! Wat is er nu makkelijker dan je portemonnee te pakken en gul te geven! Hoe meer goedgevulde zakjes in de bus, hoe beter voor de mensen daar in Sierra Leone.

Wij zeggen zo vaak: Eigenlijk hebben wij hier alles. En in andere delen van de wereld hebben ze niets! En is er zoveel nood! Laten wij daar wat aan doen!

Het Vastentrommeltje bestaat niet meer, maar wel het Vastenzakje. Helpt U mee? Mocht U verder iets willen overmaken voor de bekende doelen van Kerk en Wereld, wilt U dat dan a.u.b. doen op rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. Heel hartelijk dank!

Jos Burg-Gilissen

Een nieuwe mantel voor de Sterre der Zee

De productie van de nieuwe mantel is nu in de eindfase. De mantel bestaat uit een aantal lagen van verschillende soorten en kleuren stof. De buitenste stof werd door Claire-Marie Buffet met de lasertechniek zo bewerkt, dat er verschillende motieven (lelies en motieven uit Franse kathedralen) in de stof werden uitgesneden en daardoor, in combinatie met de tweede laag stof, mooie afbeeldingen gevormd werden. De lasertechniek werd door haar uitgevoerd in het FabLab Maastricht aan de Herbenusstraat. De voeringstof werd voorzien van een passende tekst en zo’n vierhonderd namen, aangedragen door de sponsors. Dit ontwerp komt uit handen van Rob Simons (Ontwerpburo RS uit Meerssen), uiteraard in samenwerking met Claire-Marie. De voering werd bij PrintwareHouse in de Beatrixhaven op een vakkundige wijze gerealiseerd. Elwy Schutten, sieraadontwerpster aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, ontwierp een exclusieve sluiting voor de mantel.

Nadat deze afzonderlijke delen gereed waren, verzorgde het bedrijf “Confectie De Gulden Zoom” aan de Grote Gracht, de montage van de delen. Tijdens deze fase gaven de heren Ed Bloemen en Jan van de Ven van het dragersgilde en koster Mark Pleunis de noodzakelijke praktische aanwijzingen.

Als u dit leest zullen alle werkzaamheden afgerond zijn. Dit betekent dat de nieuwe mantel helemaal “Made in Limburg” is en vervolgens ook binnen de

tijdsplanning is gerealiseerd. Chapeau alvast voor iedereen, die hieraan heeft meegewerkt!

Tijdens de met Pasen (20-21 april a.s.) geopende Maria-tentoonstelling in de Basiliek, kunt u alle Mariamantel-ontwerpen van de studenten gaan bewonderen. Ook zal een duplicaat-voering, met de door de sponsors opgegeven namen, te zien zijn. Op Tweede Paasdag (21 april) zal de mantel, tijdens de pontificale mis, officieel in gebruik gesteld worden en zal deze in de aansluitende processie door het genadebeeld gedragen worden.

Voor verdere informatie verzoeken we u de site www.sterrederee.nl te bezoeken. Namens de werkgroep, Robert Jessen, voorzitter, E: rjessen@skynet.be

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 30 maart Vierde zondag van de Veertigdagentijd (Zondag *Laetare*)

- 9.00 H. Mis; voor ouders Wijckerheld-Bisdom; voor Pierre Christoffels en Anna Born
- 10.00 Latijnse Hoogmis; voor Alice Geuskens-Leclerq; voor Jeske Buytendijk-Felix; voor de overledenen van de familie Vlekke-van Oosterhout
- 11.30 H. Mis; voor overleden familie Sondeijker-Willems (st); voor mevrouw Amory-Pasmans (jrd)
- 17.00 Vespers en Lof, met Vastenoverweging (“het Gerechtshof”)

Maandag 31 maart

- 9.30 H. Mis; voor Jean van den Akker; voor mevrouw Dolmans-Theunissen (jrd)

Dinsdag 1 april

- 9.30 H. Mis

Woensdag 2 april

- 9.30 H. Mis; t.e.v. Sint Antonius; voor Jean van den Akker

Donderdag 3 april

- 9.30 H. Mis; voor Toine Dresens; voor de familie Notten-Pans; voor Maria Nowak (jrd)

Vrijdag 4 april Eerste vrijdag van de maand

- 9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson; voor Michel Cortleven

Zaterdag 5 april Maria op Zaterdag – Eerste zaterdag van de maand

- 9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor een bijzonder intentie; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
- 15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
- 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 6 april Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

- 9.00 H. Mis; voor overleden ouders Christoffels-Born
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa secundi toni (Eberlin), Choral 147 (Bach), Teach me O Lord (Attwood); voor Lieske Wilhelmus-Hermans (1^e jrd)
11.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Evers-Cox; voor Will Notten; voor echtelieden Speet-Luder (st)
17.00 Vespers en Lof, met Vastenoverweging (“de Kruisweg”)

Maandag 7 april

- 9.30 H. Mis; voor het welslagen van een examen; voor een bijzondere intentie

Dinsdag 8 april

- 9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

Woensdag 9 april

- 9.30 H. Mis

Donderdag 10 april

- 9.30 H. Mis

Vrijdag 11 april

- 9.30 H. Mis

Zaterdag 12 April Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

Zondag 13 april Palm- of Passiezondag - Begin van de Goede Week

- 9.00 H. Mis; voor Martinah Denninger
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Jef Poolmans (jrd); voor dhr Brandt (1^e jrd)
11.30 H. Mis; uit dankbaarheid voor verkregen gunsten; voor echtelieden Mulkens-Closset (st)
16.00 Passieconcert door het Basilicakoor
In verband met het Passieconcert, geen Vespers

Maandag 14 april

- 9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Dinsdag 15 april

- 9.30 H. Mis

Woensdag 16 april

- 9.30 H. Mis

Donderdag 17 april Witte Donderdag

18.30 Plechtige Hoogmis, met handwassing en herdenking van de instelling van de Eucharistie; voor de overledenen van de familie Jongen-Meesen (st); voor Wallie Stevens (st)

Vrijdag 18 april Goede Vrijdag - Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

15.00 Herdenking van Lijden en Kruisdood van Jezus Christus

Zaterdag 19 april Stille Zaterdag

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

21.00 Plechtige Paaswake; voor Jacques, Truus en Hellen van Zeyl; voor Geert Dolmans-Theunissen (jd); voor René en Marieke Wijnands-Geurtjens (jd) en ter nagedachtenis aan Dorina Frissen-van der Beesen en Ilona Pasmans

Zondag 20 april Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van de Heer

9.00 H. Mis; voor Victoire Cremers-Kerpen (st)

10.00 Plechtige Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Festiva (Gretchaninov), Rejoice in the Lord (Rathbone), Halleluja (Händel); voor Mia Delnooz-Close; voor Ge Sirre

11.30 H. Mis; voor Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st); voor de overledenen van de familie Vlekke-van Oosterhout; voor ouders Thewissen van Noorden (st)

17.00 Plechtige Vespers

Maandag 21 april Tweede Paasdag

10.00 Pontificale Hoogmis, met mgr. Frans Wiertz als hoofdcelebrant, met zang door het Basilicakoor: Missa Festiva (Gretchaninov), Rejoice in the Lord (Rathbone), Halleluja (Händel); voor Mart van Bree. Aansluitend Sacramentsprocessie.

Dinsdag 22 april

9.30 H. Mis

Woensdag 23 april

9.30 H. Mis

Donderdag 24 april

9.30 H. Mis

Vrijdag 25 april

9.30 H. Mis

Zaterdag 26 april

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 27 april Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen)

9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse hoogmis; voor overleden ouders Poolmans-van Beek; voor Mart van Bree (jrd)

11.30 H. Mis; voor Piet Schrijnemaekers (1^e jrd); voor Jef Amory (jrd); voor Jean Amory (6wd); voor Fie Braeken-Kerckhoffs (2ejrd)

17.00 Vespers

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Lars Baeten

Hailey Mourmans

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Lenie Vrencken-Bollen, 81 jaar

Greetje Limpens-van Overbeek, 78 jaar

Jean Amory, 87 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 1330, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag t/m zaterdag 12-16 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: banknr. NL54ABNA0576118575 (BIC: ABNANL2A), t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Iedere zondag om 10.00 uur de Hoogmis live op www.sterre-der-zee.nl

Sint Pieter: www.parochemasintpieter.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht