

**Carnaval**

Laat je niet imponeren door een wijsgeer
die indruk wil maken met zijn baard,
bedenk dat een geit
ook een sik heeft

(Lof der Zotheid, Erasmus)

Heppie

ik voel me ozo heppie
zo heppie deze dag
en als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag,
dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik ik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik heb vandaag ?

(Joke van Leeuwen)

Ooit een normaal mens ontmoet?
En beviel het ?

*(motto van stichting Pandora
voor iedereen die psychische problemen heeft (of heeft gehad)*

Mijmeringen van een stadspastoor

Het is niet de eerste keer dat ik geroepen word in een huis vol met negatieve energie. Ik word door de vader van het gezin opgehaald en ergens naar toe gereden. In de kleine woning bevinden zich de ouders en drie kinderen. Men meent er vreemde geluiden te horen en het lijkt er soms op alsof alles beweegt. Logisch dat men zich beangst voelt. Binnen dit jonge gezin is ook voor de buitenstaander de spanning voelbaar en nerveus. Een vriendin van oma heeft geprobeerd rust te brengen en de vreemde spanning weg te nemen. Ondanks dat zij, naar eigen zeggen, over buitengewone gaven beschikt, kan zij hier niet verder komen.. Het voelt bij hen alsof er boze geesten aanwezig zijn. Dan word ik als buitenstaander erbij geroepen, om de geesten zoals men mij zegt uit te zegenen, het huis te zuiveren van boze krachten.

Ik voel me machteloos en probeer wat vertrouwen te krijgen van de kinderen. Het jongste kind is pas enkele weken oud en de moeder voelt zich zwak. Of ik met wjwater het huis kan reinigen?

Ik handel met de beste bedoelingen. Is die vreemde situatie niet het gevolg van menselijke overspannenheid en relatiestoornis ? Maar met redeneren kom ik niet verder. Ik voel me niet in staat de situatie goed in te schatten maar geleidelijk aan ontstaat toch wat meer rust.

Ik nodig hen uit om de volgende dag naar onze Mariakapel te komen om bij de beeltenis van Maria rust en troost te vinden. Ik wil hen bij die gelegenheid een kruisbeeld schenken om in hun kamer op te hangen.

De volgende dag echter wacht ik tevergeefs op hen. Volgens een voicebericht is de zaak alsnog geëscaleerd. Verdere bijzonderheden worden niet gemeld.

Zou bidden hier echt helpen? Zou hier het oude charisma van de exorcist nodig zijn? Het contact wordt even abrupt afgebroken als het gemaakt is. Ik blijf achter met een vreemd gevoel.

pastoor

Speciale diensten

Nu de zaterdagavonddienst is versmolten met de ochtenddienst, krijgt deze viering een sterker Mariakarakter. Door de aanwezigheid van de broederschap van de Sterreder-Zee en de samenzang is deze viering een echte hoogmis. Ook door de toevoeging van een korte preek komt de betekenis van deze viering sterker naar voren.

We hopen dat steeds meer mensen deze heilige mis op zaterdagochtend om half tien willen meemaken.

De speciale Mariafeesten worden immers ook in de ochtend gevierd. Dit jaar valt het feest van de Aankondiging van de engel Gabriël aan de Maagd Maria (Maria Boodschap) op dinsdag 25 maart.

Op woensdag 19 maart wordt de heilige Jozef geëerd, vooral door de leden van de broederschap van de H. Jozef. Deze broederschap heeft een aantal trouwe leden wier leeftijd te hoog is om deel te nemen aan alle activiteiten. Gelukkig heeft de broederschap steun gekregen van een aantal leden van de scouting van Sint Pieter. Op het jaarfeest zijn ze er allemaal. Het is een mooi samengaan van jong en oud. Dit jaarfeest wordt gevierd met een gezellig samenzijn na de plechtige viering. Deze dienst is uiteraard om half zeven en toegankelijk voor iedereen.

Acolieten en misdienaars

Zaterdag 1 februari was het uitje van de acolieten en misdienaars van onze basiliek. Begonnen werd met een stevige wandeling, die ons o.a. langs het wijngoed “de Apostelhoeve” voerde en ons vervolgens naar het lunchrestaurant bracht om met een stevig maal de conditie weer op peil te brengen. Dat konden we gebruiken om een rondleiding in de verdedigingswerken van Maastricht – in de volksmond “Kazematten” genoemd – tot een goed einde te brengen. Op een bijzondere manier voerde de gids ons, in vogelvlucht, van het Romeinse Rijk, via de Middeleeuwen, de Tweede Wereldoorlog naar de Koude Oorlog, waarbij tevens de rol van J.F. Kennedy en Nikita Chroesjtsjov aan de orde kwamen. Na onderweg de dorstigen gelaafd te

hebben werd de tocht voortgezet om, als afsluiting, op het Vrijthof te genieten van het diner. Voorzien van een goed glas werd er genoten van een smakelijk driegangen menu. Na afloop keerde iedereen voldaan huiswaarts. Een welgemeend woord van dank aan de organisatoren is hier op zijn plaats.

Charles Larik

Een nieuw orgel

Binnenkort, na Carnaval, zullen we een orgeltje rijker zijn in onze kerk. En niet zo maar een orgeltje, maar een prachtig 18^e-eeuws instrument, dat zich op dit moment nog in het stadhuis van Maastricht bevindt. Maar op die plek, rechtsboven op de galerij, klinkt het orgel alleen tijdens de Kerstsamenzang, om vervolgens weer een heel jaar te zwijgen.....

Dus is er een nieuwe plek gezocht én gevonden in het noordertransept van onze basiliek, waar het prachtige meubel optisch én acoustisch volledig tot zijn recht komt en er een nieuwe dimensie toegevoegd kan worden aan de muziek en de liturgie in de Slevrouwekerk.

A(d) M(aiorem) D(ei) G(loriam)

Vrienden van de Slevrouwe

Tot onze vreugde laten de ‘Vrienden van de Slevrouwe’ ons niet in de steek. Opvallend is het aantal overboekingen aan het begin van het jaar. Een echte vriend voelt wanneer de ander hem echt nodig heeft.

En nu de laatste loodjes het zwaarst gaan wegen en het einde van de restauratie in zicht komt, moet ook het benodigde geld op tafel om van schuld bevrijd te zijn. De laatste kostenpost slinkt maar weinig. Door twee goede giften staat de teller nu op ruim tachtig duizend euro tekort. We hopen dat nog wat goede gevers zich bereid verklaren...

Bij de gemeente kregen we nul op ons rekest. De pot is leeg. Dat is zuur om te verwerken : torens zijn beeldbepalend voor alle mensen die onze stad een warm hart toedragen? Een stad die pronkt met andermans veren.

En zelf broeden we nog op extra activiteiten die geld kunnen genereren.

Vergeet de Vastentijd niet

Wat is de betekenis van de Vastentijd ? Vanouds een teken van boete en berouw. Woorden die niet bepaald opgewekt klinken en nauwelijks meer worden verstaan.

Het is ook een ‘reinigingsritueel’ voor de ontmoeting van de Heilige. Er is vooral ook de solidariteit met de arme, de lijdende, de dode.

Vasten kan uitgroeien tot een vorm van protest tegen onderdrukking, onrecht en dood. En hoe gaan we om met de schepping?

Misschien zijn we zo moedig onze minder goede gewoontes bij te stellen en wat meer innerlijke vrijheid te ervaren. Dan kunnen we ons echt geluk wensen.

pastoor

Restauratie van onze torens

De restauratie van de torens verloopt voorspoedig. Dankzij een zeer zachte winter lopen wij ver voor op schema. De Barbaratoren is al bijna klaar, die zijn we op dit

moment aan het afwerken, maar ook de Jozeforen schiet al behoorlijk op. Naar verwachting verdwijnen over enkele weken de steigers, zodat voor iedereen duidelijk wordt welke enorme klus onder de zeilen is geklaard. Hierna kunnen wij beginnen aan de afwerking van het pleintje aan de Stokstraat: nieuwe bestrating, aanpassing van het hekwerk en meer plaats voor groen. Vóór de zomer moet alles klaar zijn.

Wat betreft de financiering hebben wij dankzij enkele flinke donaties een mooie slag kunnen maken. Al zijn we er nog lang niet. Iedere euro is nog altijd welkom. Als u dit project wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op bankrekening NL40ABNA0487312805, of gewoon in het offerblok achter in de kerk.

Maurice Verhey, secretaris kerkbestuur

Kerk en Wereld Jeannette

Jeannette wil graag een woordje tegen U zeggen. Hier komt het:

“Lieve sponsors via de parochie, Bij deze wil ik jullie allemaal héél hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan Childrock Initiative in Nairobi. Ook al weet ik van sommigen van jullie niet eens de naam en kan ik niet iedereen persoonlijk bedanken, weet dat alle hulp welkom is en dat ik, maar vooral de kleintjes van Childrock, jullie intens dankbaar zijn. Wilt u nog meer op de hoogte worden gehouden van mijn ervaringen in Kenia en wat ik dankzij jullie heb kunnen betekenen? Stuur dan even een mailtje naar: jeannette.verhey@gmail.com en ik zet u in de sponsorlijst. Over vier weken ben ik al daar. Heel spannend en uitdagend! Wat ik precies ga doen met het sponsorgeld weet ik nog niet, maar ik ben op dit moment met de directeur van de school in overleg over het aanleggen van elektriciteit en het bouwen van een keuken. Daarnaast wil ik wat meer plezier in het leven van de kinderen brengen door het kopen van verschillende muziekinstrumenten, zoals trommels, een gitaar en blokfluiten. Ik ga in ieder geval mijn best doen het leven van de kindjes iets beter te maken met behulp van uw sponsorgeld! Nogmaals heel erg bedankt voor al uw hulp en steun!
Met vriendelijke groet, Jeannette Verhey”

Hier hoeven wij absoluut niets meer aan toe te voegen. Het team van Kerk en Wereld wenst Jeannette heel veel succes en ook veel sterkte!

Wij willen hierbij ook graag Uw aandacht vragen voor de komende Vastenactie. Die loopt dit jaar van 5 maart tot 20 april en heeft tot doel het helpen van kinderen en zwaar getraumatiseerde tienermoeders na een bloedige burgeroorlog in Sierra Leone. U gaat hier meer over horen.

Voor het geval U iets zou willen overmaken voor een van onze geweldig goede doelen, doet U dat dan a.u.b. op rek.nr NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. Zoals altijd zijn we U zeer dankbaar!

Jos Burg-Gilissen

Met de Slevrouwe naar Lourdes

Het initiatief voor een parochiebedevaart naar Lourdes (16-24 september) mag zich verheugen in een groot enthousiasme. Op 11 februari hebben wij een goed bezochte informatie-avond gehouden. Hierna hebben zich al voldoende mensen aangemeld, zodat wij kunnen zeggen dat de bedevaart definitief doorgaat! Wilt u nog met ons

mee op deze bijzondere reis, meld u dan nu aan. De bus heeft nu eenmaal maar 48 plaatsen.

Maurice Verhey, tel. 06-53163625, email mtjmverhey@ziggo.nl

Wereldgebedsdag

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 7 maart 2014, om 15.00 uur bij de Zusters onder de Bogen, St. Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht. Het thema voor de viering is: bron van Leven.

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd.

De viering voor 7 maart 2014 is voorbereid door vrouwen uit Egypte. Tegenwoordig is de kerk van Egypte nog steeds een sterke kerk en wij zijn verheugd dat wij – als kerkleden van verschillende denominaties – een onderdeel mogen zijn van de oecumenische viering van de wereldgebedsdag in Egypte.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 2 maart Achtste zondag door het jaar

9.00 H. Mis voor pastoor Guus Dohmen; voor broers en zus Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis; met zang door het Basilicakoor: Messe in C (Bruckner), Ave verum (Elgar), Ave maris stella (Grieg)

11.30 H. Mis; voor echtelieden van Els-Hitz (st); voor de overledenen van de familie Hijjnens-Guisson (st); voor Truce Heydendael (st)

Maandag 3 maart

9.30 H. Mis

Dinsdag 4 maart

9.30 H. Mis; voor een bijzondere intentie

Woensdag 5 maart Aswoensdag Vasten en onthoudingsdag

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Bonten-Cobben (st);

Donderdag 6 maart

9.30 H. Mis

Vrijdag 7 maart Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Hijjnens-Guisson (st); voor de levenden en overledenen van de familie Peltzer (st)

Zaterdag 8 maart Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 9 maart Eerste zondag van de Veertigdagentijd

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Duynstee-Marres (st)
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Joseph Coenegracht (jrd)
11.30 H. Mis; voor Sybilla Irmgard Kirbis (jrd)
17.00 Gezongen vespers met Vastenoverweging (“Woestijn”)

Maandag 10 maart

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

Dinsdag 11 maart

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 12 maart

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Bonten-Cobben (st)

Donderdag 13 maart

9.30 H. Mis

Vrijdag 14 maart

9.30 H. Mis

Zaterdag 15 maart Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; Mia Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 16 maart Tweede Zondag van de Veertigdagentijd

9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Bavo-mis (Leenders), Per
crucem (Leenders), Ave Maria (Leenders)
11.30 H. Mis; voor Guus Flendrig (st); voor Pierre Coenegracht (jrd); voor Hubertina
Clermonts-Dassen (zeswekendienst)
17.00 Gezongen vespers met Vastenoverweging (“Thabor”)

maandag 17 maart

9.30 H. Mis ; voor de overledenen van de familie Geuskens-Mols (st)

Dinsdag 18 maart

9.30 H. Mis

Woensdag 19 maart Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

- 9.30 H. Mis; voor Sjo Schins; voor Joseph Coenegracht; voor Joseph Kreutzkamp; voor Gil Schiepers en Rina Gilson
18.30 Avondmis, met de broederschap van de H. Jozef

Donderdag 20 maart

- 9.30 H. Mis

Vrijdag 21 maart

- 9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 22 maart Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor de levenden en overledenen van de familie Henfling-Kicken (st)
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 23 maart Derde zondag van de Veertigdagentijd

- 9.00 H. Mis; dankbaarheid
10.00 Plechtige Latijnse Hoogmis; voor echtelieden Jef Winckers en Liza Winckers-Odekerken
11.30 H. Mis; voor Ferd en Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen; voor Rie Perot-Veugen (4^e jrd)
17.00 Gezongen vespers met Vastenoverweging (“Hof van Olijven”)

Maandag 24 maart

- 9.00 H. Mis

Dinsdag 25 maart Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

- 9.30 H. Mis

Woensdag 26 maart

- 9.30 H. Mis

Donderdag 27 maart

- 9.30 H. Mis

Vrijdag 28 maart

- 9.30 H. Mis

Zaterdag 29 maart Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 30 maart Vierde zondag van de Veertigdagentijd (Zondag *Laetare*)

9.00 H. Mis; voor Pierre Christoffels en Anna Born

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis

17.00 Gezongen vespers met Vastenoverweging (“rechtbank van Pilatus”)

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Dideine Rikers

Sem Walraven

Sofia Haesen

Amber Volleman

Sjuulke Seuren

Bram Ritzen

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Hubertina Clermonts-Dassen, 98 jaar

Marieke Drugmand-Dassen, 105 jaar

Marcelle Gordijn-Lamberti, 88 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 1330, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag t/m zaterdag 12-16 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: banknr. NL54ABNA0576118575 (BIC: ABNANL2A), t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Iedere zondag om 10.00 uur de Hoogmis live op www.sterre-der-zee.nl

Sint Pieter: www.parochiesintpieter.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht