



Man met Hondje

Zie je hem daar zitten, met verbazing kijkend naar de Barbaratoren. Zou het hun lukken deze toren te redden voor de toekomst? Een stad van allere kan toch niet zonder een silhouet van torens! Maar wie goed kijkt ziet dat Barbara al een nieuwe hoed heeft gekregen en de gaten in haar jas zijn al hersteld.

Maar haar vriendje, de H. Jozef, even gehavend, is nu aan de beurt. Alles verloopt voorspoedig maar de lelijke plastic omkleeding zijn we moe. De stad moet voordat het toeristenseizoen begint toch piekfijn in orde te zijn. Maar de subsidiekranen lijken muurvast gesloten te zitten. Jammer voor St. Jozef: wordt hij straks kind van de rekening?

Mijmeringen van een stadspastoor

Heel eerbiedig lag hij daar in de schoot van zijn baasje tijdens de herdenkingsdienst in de crypte.

Meegereisd, helemaal uit Groningen om de vriendin van zijn baas uitgeleide te doen. Ook bij het vaarwel in het mortuarium mocht hij niet ontbreken.

En wie verbaasde zich niet toen op Kerstdag tijdens de hoogmis op het einde van de preek een luide blaf weerklonk. Waarop de predikant zich afvroeg wanneer de os en de ezel de kerk zou gaan betreden. De kerk heeft blijkbaar wat met dieren.

Vroeger waren de dieren er alleen voor het profijt. De kat was er om muizen te vangen en de hond op het erf om dieven te verjagen zoals een koe voor de melk. "Dieren horen niet in huis", zei mijn vroegere huisgenote die van boerenafkomst was.

Tegenwoordig lijken de dieren een ander nut te dienen : ze zijn er om de eenzaamheid te verdrijven, soms zijn ze de vervanging van kinderen. Of gewoon voor de gezelligheid vanwege de aaibaarheidsfactor. Het dier als therapeutisch medium.

Tijdens de toediening van het sacrament van de zieken in de kliniek hield de

dementerende bejaarde haar knuffeldier stevig in haar armen, en haar ogen glinsterden opvallend toen ik de naam van de knuffel noemde.

En het gepensioneerd paard uit Houthem dat uren lang staat te peinen in de huiswei werd opvallend levendig toen twee dames hem meenamen voor een wandeling door het Geuldal: mens en dier dus onder hun jas de kop van een piepklein hondje. Ik hoop dat echte dierenvrienden ook mensenvrienden zijn.

Of dieren in de kerk welkom zijn? Dat hangt ervan af: zeker wel als ze voor de mensen een voorbeeld zijn in eerbied en trouw. *pastoor*

Nieuwe kerkmeester geïnstalleerd

Tijdens een dekenale bijeenkomst is mevrouw Ria Dovermann geïnstalleerd als kerkmeester van onze parochie met als bijzondere opdracht de werkgroep ‘Vrienden van de kerk’ te activeren en het accueil te ondersteunen. Verder ook de persoonlijke contacten te houden met de vrijwilligers. Ria is al enkele maanden actief. Proficiat.

Rustige tijden

Even rust in de stad voordat het Carnaval gaat losbarsten. Even rust ook in het pastorale bedrijf, hoewel...Het is een gunstige tijd om te broeden en voorbereidingen te treffen voor straks. Maar ook de accu wat op te laden.

Afgelopen week hebben zich een aantal bruidsparen gemeld. De voorbereidende gesprekken zijn belangrijk voor het leggen van een goede basis. In de eerste twee maanden van het jaar staan tien kinderen gepland voor het ontvangen van het H. Doopsel. Twee volwassenen zullen met Pasen opgenomen worden in de kerk.

En de activiteiten van de Broederschap van de Sterre der Zee staan in de startblokken voor de viering van haar 300-jarig jubileum op Tweede Paasdag.

Het Basilicakoor heeft audities gehouden voor de uitvoering van een bijzonder Passieconcert op Palmzondag. De repetities zijn in volle gang.

Verder is er nog de voorbereiding van de Lourdesreis en de kerkbijdrage-actie. Het kerkbestuur is druk met de restauratie van de torens en de vernieuwing van het pleintje aan de Stokstraat. De zorgen om de financiële afronding zijn nog niet opgelost.

Echte pastoraal is echter mensgericht en dient voorkeur te hebben voor de zwakkeren. Het pastorale team heeft die verantwoordelijkheid, al lijkt het soms maar een druppel op een gloeiende plaat. Zieken hebben prioriteit, maar pastores blijven ook maar mensen met de handen in de lucht en smekend om ondersteuning

De rust is dus relatief. Het interessante boek dat ik zo graag wil lezen blijft nog even ongeopend op het bureau.

Zorg om de zorg

Wie vaker in een verzorgingshuis komt merkt een zekere onrust. Wat zijn ze allemaal van plan, de hoge pietten in den Haag? Volgend jaar begint de reorganisatie. Het aantal plaatsen in verschillende zorglocaties wordt drastisch verminderd.

De plaatselijke besturen lijken op vazallen die moet uitvoeren wat hen van boven wordt opgelegd

Er moet verhuisd worden en veel mensen moeten straks verder leven, thuis zonder mantelzorger. Rapporten verschijnen nu met regelmaat. Een mevrouw in het tehuis voor visueel gehandicapten zegt: “ik bid dat ik dan maar dood zal zijn”. Het personeel in de verzorgingshuizen is onzeker en vaak overbelast door werkdruk en angst voor ontslag. Er moet gevochten worden in het belang van kwetsbare mensen.

Met de Slevrouwe naar Lourdes: informatie-avond op 11 februari

Wij hebben u al bericht over de bedevaart naar Lourdes, die wij met de parochie willen gaan maken. Samen met pastoor Kurris en de Organisatie Limburgse Bedevaarten organiseren wij van dinsdag 16 tot en met woensdag 24 september 2014 een busreis naar Lourdes. Iedereen die zich bij de Slevrouwe betrokken voelt, is uitgenodigd! Zo zijn de eerste aanmeldingen al binnen.



Op dinsdagavond 11 februari gaan wij u uitgebreid informeren over de bedevaart en de reis er naar toe. Met films, foto's en een presentatie proberen wij u enthousiast te krijgen om mee te gaan. Verder ontvangt u dan ook de reisbrochure en de inschrijvingspapieren. Vanaf 20.00 uur bent u welkom in de parochiezaal (ingang Stokstraat 46).

Bent u op 11 februari verhinderd, of wilt u nu al informatie? Bellen of mailen kan: *Maurice Verhey, tel. 06-53163625, email mtjmverhey@ziggo.nl*

Een nieuwe mantel voor de “Sterre der Zee” – De jurering

Begin december waren alle tien miniatuurmodellen klaar en konden drie docenten van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht hun werk doen, nl. drie studenten met hun creaties nomineren. De uitslag was bijzonder:

Claire-Marie Buffet, een Franse uitwisselingsstudente, werd in september 2013 voor tien maanden uitgezonden naar de Maastrichtse Academie. Zij liet zich inspireren door de motieven van de glas-in-loodramen van de Basiliek en door lelies. Haar creatie is het meest behoudend van de drie, maar hierbij wordt wel de modernste techniek (laser) toegepast.

Maud Hoeijmakers uit Lottum had een gebreide versie gemaakt, waarin de bekende vezel van DSM, nl. de Dyneemavezel, verwerkt was. Zij werd geïnspireerd door het grote aantal bezoekers dat bij de Sterre der Zee vaak een moment van rust, stilte en bezinning zoekt.

De Duitse studente Eva Zimmerbeutel, liet zich inspireren door de bijzondere atmosfeer in de kapel. Zij koos voor de weeftechniek en verwerkte daarin koperdraad, om de golvende bewegingen van de zee in het ontwerp aan te brengen. De verschillende kleuren in haar creatie doen aan de zuidelijke landen denken.

Op 12 december jl. was het de beurt aan de jury, die door de werkgroep was samengesteld. De juryleden moesten een keuze maken uit de drie kandidaten met hun ontwerp. Als voorzitter trad op Alexander van Slobbe, nationaal en internationaal bekend ontwerper. Hij werd bijgestaan door Helma Baeten, gouverneur Bovens, pastoor Kurris en Kiki Niesten.

Voor de volgorde van jurering werd met dobbelstenen gegooid. Nadat de jury de

ontwerpen had bekeken en de presentatie van de genomineerden had aangehoord, werd hun een aantal vragen gesteld met name op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid. Hoewel de gebruikte technieken heel verschillend waren en de kwaliteit van de onderbouwing kort bij elkaar lag, waren er visueel grote verschillen. Na rijp beraad door de jury werd de creatie van Claire-Marie gekozen tot het winnende model. Uiteindelijk gingen alle drie de studenten met een aandenken en een oorkonde naar huis.

In januari werd de productie opgestart. Tijdens de met Pasen (20-21 april) geopende Maria-tentoonstelling in de Basiliek, kunt u alle Mariamantel-ontwerpen bewonderen. Dit is voor de mantelvoering-sponsors ook de mogelijkheid om de opgegeven naam in de duplicaat-voering te zien "schitteren". Tweede Paasdag (21 april) zal de nieuwe mantel, tijdens de pontificale mis met mgr. Wiertz, officieel in gebruik genomen worden en zal deze in de aansluitende processie door het genadebeeld gedragen worden. Voor verdere informatie: www.sterre-der-zee.nl

Namens de werkgroep, Robert Jessen, voorzitter; E: rjessen@skynet.be

Kerk en Wereld Kinderen.....

Er kwam onlangs een mooie donatie binnen op de rekening van Kerk en Wereld met de speciale vermelding "vooral t.b.v. Kinderen". Geweldig! Je kunt natuurlijk geen beter doel bedenken dan hulp aan arme, zieke, weerloze kinderen. Aan kinderen in de verdrukking.

Zij kunnen er allemaal niets aan doen. **Zij** kunnen er niets aan doen, dat hun ouders overleden zijn aan aids. **Zij** kunnen er niets aan doen, dat er oorlog is in hun land en hun hele familie moest vluchten. **Zij** kunnen er niets aan doen, dat zij voor een hongerloontje de kost moeten verdienen voor het hele gezin. **Zij** kunnen er niets aan doen, dat zij worden uitgebuit, misbruikt, dat zij als kindsoldaat worden ingezet in een dubieuze strijd. **Zij** kunnen er niets aan doen, dat zij geen kind mogen zijn.

Kinderen moeten lachen, kattenkwaad uithalen, spelen, ravotten, rennen, onbezorgd zijn en leren. Leren op een fatsoenlijke school. Leren om een goed mens te worden.

Onze gulle gever heeft dat goed begrepen, net als broeder Henk van Heck, Jeannette en pater Nico Dister! En al die anderen die zich met hart en ziel inzetten om kinderen weer te laten lachen, te laten leven, kind te laten zijn.

Stel, je zou één kindje ergens op de wereld gelukkig kunnen maken, dan heb je daar toch zeker iets voor over! Uw bijdrage zien wij dan ook graag tegemoet op rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming, inz. Kerk en Wereld.

Namens de kinderen: Dank u wel, goede gever! En dank u wel al degenen die zijn goede voorbeeld zullen volgen!

Jos Burg-Gilissen

Kerksluitingen?

Wanneer onze bisschop, mgr. Frans Wiertz, een brief schrijft, dan gaat het doorgaans niet over zakelijke of financiële onderwerpen. De laatste brief van de bisschop vormt daarop een uitzondering. Bij gelegenheid van de Actie Kerkbalans heeft hij een brief

aan de parochianen in het bisdom Roermond geschreven over de toekomst van de kerkgebouwen. De bisschop benadrukt daarin dat er in de dorpen in Limburg in principe geen kerken gesloten worden. In de steden gebeurt dit alléén als de omstandigheden daar na uitvoerig onderzoek aanleiding toe geven. Wat de bisschop betreft is er in alle gevallen sprake van maatwerk en niet van masterplannen. Maar om het behoud van kerkgebouwen in de toekomst mogelijk te maken, roept de bisschop de parochianen wél op om ruimhartig aan de Actie Kerkbalans te geven en daarmee de eigen parochie financieel te ondersteunen.

Wandelen in en door de Morvan.

Op maandagavond 17 februari om 20.00 uur is er in de pastorie aan de Voltastraat 45, een informatieavond voor belangstellenden over ‘wandelen in en door de Morvan’ van 21 t/m 27 april 2014. Aanmelden is niet verplicht.

De Morvan is het groene hart van Bourgondië. In vijf wandeldagen wordt een tocht van ca. 100 km afgelegd. Eindbestemming is Vezelay met haar prachtige Basilica van het licht, de Madeleine.

Voor nadere informatie: Mattie Jeukens ofm, 043 - 363 43 48
www.franciscaansevoettochten.nl of jmpp.jeukens@planet.nl.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 2 februari Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis met kaarsenwijding en processie, met zang door het Basilicakoor: Missa Sancti Josephi, Notre Père (Duruflé), Ave Maria (Leenders)

11.30 H. Mis; voor Victor Swaen (jrd); voor Dorry van Dijk-de Greef
Na de HH. Missen toediening van de Blasiuszegen

17.00 Vespers

Maandag 3 februari

9.30 H. Mis; waarna toediening van de Blasiuszegen

Dinsdag 4 februari

9.30 H. Mis

Woensdag 5 februari

9.30 H. Mis

Donderdag 6 februari

9.30 H. Mis; voor Jil Schiepers en Rina Gilson

Vrijdag 7 februari Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

Zaterdag 8 februari Eerste zaterdag van de maand – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen; voor Mia Delnooz-Close; voor Jo en Jennie Pluymaekers-Bakker (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 9 februari Zesde zondag door het jaar

9.00 H. Mis;

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Marleen Mommers-Bakker (7^e jrd); voor Greetje en Sjef Leufkens-Petit en Servaas en Sjeffie (jrd)

11.30 H. Mis; voor Jean Mulkens en Manon Mulkens (st) voor Carla Hoogenboom-Caelen (jrd)

17.00 Vespers

Maandag 10 februari

9.30 H. Mis

Dinsdag 11 februari

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 12 februari,

9.30 H. Mis; voor Withold Janczowski (jrd)

Donderdag 13 februari

9.30 H. Mis

Vrijdag 14 februari Feest van de H.H. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa.

9.30 H. Mis

Zaterdag 15 februari Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor Catharina Hovens (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 16 februari Zevende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (Haydn), Cantate Domino (Dumont), Ave verum (Mozart); voor mevrouw Martens-Weyers (jrd)

11.30 H. Mis; voor Anneke Doodenhuys-Vegter (6wd)

17.00 Vespers

Maandag 17 februari

9.30 H. Mis

Dinsdag 18 februari

9.30 H. Mis

Woensdag 19 februari

9.30 H. Mis

Donderdag 20 februari

9.30 H. Mis

Vrijdag 21 februari

9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van Onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 22 februari Feest van St. Petrus' Stoel – Maria op Zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 23 februari Achtste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Joseph Coenegracht (jrd)

11.30 H. Mis; Voor Ferd Gielen (6wd),voor Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen

17.00 Vespers

Maandag 24 februari

9.30 H. Mis

Dinsdag 25 februari

9.30 H. Mis; voor mevrouw Küppers-Münninghoff; voor Maria Helena Peltzer (st)

Woensdag 26 februari

9.30 H. Mis

Donderdag 27 februari

9.30 H. Mis

Vrijdag 28 februari

9.30 H. Mis

Zaterdag 1 Maart Maria op Zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor de gebedskring van de Sterre der Zee

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 2 maart Negende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in C (Bruckner), Ave verum (Elgar), Ave maris stella (Grieg)

11.30 H. Mis; voor echtelieden van Els-Hitz (st); voor de overledenen van de familie Hijdens-Guisson (st) voor Truce Heydendael (st)

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Robyn Hanneman

Sophia van Stormbroek

Laurent Hunnekens

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Johan Jozef Maria Scheren, 89 jaar

Anneke Doodenhuys-Vegter, 83 jaar

Ella Bisschoff, 86 jaar

Ernest Wolfs, 92 jaar

Nettie van Haaren-Stein, 72 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 1330, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag t/m zaterdag 10-16 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: IBAN-code NL54ABNA0576118575, BIC-code ABNANL2A, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Iedere zondag om 10.00 uur de Hoogmis live op www.sterre-der-zee.nl

Sint Pieter: www.parochemasintpieter.nl

Kerkbijdrage banknr: NL73INGB0001054551 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht