



NIEUWJAAR

Dat je de weg mag gaan
die je goed doet
dat je opstaat wanneer je valt
dat je mens mag worden
in Gods ogen en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft
dat je de vrucht van het leven proeft
en sterft in vrede (A. Govaert)

Huiszegen in het nieuwe jaar

Op 6 januari wordt in veel landen de huiszegen gebracht en de huizen met krijt gemarkeerd met de volgende letters: C + M + B: Christus + Mansionem + Benedicat 2014. De Latijnse woorden betekenen: Christus + moge dit huis + zegenen.

De hoofdletters corresponderen met die van de Koningen die naar de kribbe gaan: C = Caspar, M = Melchior, B = Balthasar.

Zo voelen mensen zich beschermd.

Mijmeringen van een stadspastoor

Of ik aan het parochieblad heb gedacht, vraagt de diaken in de hoedanigheid van eindredacteur van ons blauwe blaadje. De kopij moet overmorgen worden ingeleverd vanwege de jaarwisseling. Ik moet even slikken want het wordt me even teveel.

Kerstmis vieren in de Slevrouwe is een voorrecht, maar na een groot aantal extra vieringen in de kerk en op het plein, ben ik toe aan een adempauze. De nasleep is zwaarder dan je denkt. Om maar iets te noemen: ik kom uit de hoogmis op Kerstdag, en dan rinkelt de telefoon: een overlijdensbericht. De knop moet dus worden omgedraaid. Nieuwe afspraken dienen te worden gemaakt.

Doopvieringen zijn doorgaans feestelijke gebeurtenissen maar iets minder als je

drie kwartier met een deel van de familie moet wachten omdat de andere helft geen parkeerplaats kan vinden. De baby is ondertussen braaf lastig geworden en begint op het hoogtepunt van de viering te krijsen. De doopviering wordt voortdurend gestoord door mensen die de crypte wel eens willen zien. In de kerk is het een drukte van belang. Dat willen we toch! Anders hadden we maar wat soberder moeten zijn.

Thuis ligt een berg kerstwensen te wachten op antwoord. Ik kan natuurlijk een uniform model laten drukken, maar ik vind een gelukwens per e-mail niet bepaald om vrolijk van te worden. Persoonlijk contact eist persoonlijk antwoord. Of vind je me ouderwets en vind je het gek dat ik begin te verlangen naar het einde van de Kersttijd. Ik ben gewoon dubbel in mijn gevoelens. Kerstmis is en blijft een hoogtepunt, maar vraagt om een fysieke krachtprestatie.

pastoor

Waardering

Ons Basilicakoor, ondersteund door een strijkkwartet en solo-hobo, heeft veel waardering geogst voor de wijze waarop de zangers en instrumentalistes de liturgie luister hebben bijgezet. Ik heb veel positiefs gehoord van onbekende mensen die genoten hebben van het geheel.

De diensten waren waardig en hadden diepgang. Mensen zeggen dat op hun eigen wijze. Dat is niet direct om trots over te zijn, veel meer is het een signaal dat mensen ook in onze tijd geraakt kunnen worden door de boodschap van Kerstmis. Ondanks alle wereldse oppervlakkigheid groeit er hier en daar een verlangen naar diepgang.

De vele actieve medewerkers in hun hoedanigheid van vrijwilliger hebben hun werk niet voor niets gedaan. Geloof maar, dat kost overuren voor de koster en zijn werkploeg.

Ondanks krimp in de bezetting aan het altaar was het een waardige eredienst. De bisschop die enkele jaren nog vaste gast was, is inmiddels overleden. Ik heb toch even aan hem moeten denken. De diaken die niet mee kon doen vanwege een gebroken been, hoefde niet thuis te blijven. We zijn hem gaan halen en brengen in de rolstoel. Dat heeft wel wat: sjouwend in de regen achter de rolstoel in een verlaten stad waar mensen binnenskamers aan het feesten zijn.

Dank aan alle mensen die actief hebben meegewerkt maar ook degenen die het niet allemaal vanzelfsprekend vinden en die ons in stille tijden niet laten vallen.

pastoor

Actie Kerkbalans 2014

Het afgelopen jaar hebben wij vaak – en zeker niet tevergeefs – een beroep op u gedaan voor financiële steun. Daaronder ook de Actie Kerkbalans 2013, die net als voorheen goed gescoord heeft, ondanks de economisch minder goede tijd.

Naast de vele goede wensen die deze dagen worden uitgewisseld, spreken wij de wens en hoop uit dat u allen ook dit jaar weer de Kerkbalans-actie zult ondersteunen. Voor de bedrijfsvoering van onze kerk is de opbrengst van levensbelang. Immers – en velen weten dat helaas niet – de Kerken in Nederland krijgen geen enkele steun in de vorm van subsidie.

Gelukkig mogen wij constateren dat de Basiliek van de Slevrouwe zich met haar vele plechtigheden mag verheugen in een grote belangstelling van zowel de mensen

in Maastricht als ook van (ver) daarbuiten. Dat geeft ons de moed om door te gaan...
Mogen wij ook dit jaar weer bij u aankloppen voor uw zeer gewaardeerde steun?
Voor ieder bedrag, klein of groot, zijn wij u zeer dankbaar.

Kerkbijdrage banknr: NL73INGB0001054551 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. OLV
Sterre der Zee, Maastricht.

het kerkbestuur

Misintenties

Vanaf 1 januari 2014 vindt u in de folderbak achter in de basiliek enveloppen voor het opgeven van uw misintentie(s). Mogen wij u vriendelijk verzoeken de gevraagde gegevens duidelijk en volledig in te vullen. Dit voorkomt onnodige fouten. Vermeld eventueel ook uw telefoonnummer, zodat wij bij vragen contact met u kunnen opnemen. Verder staan op de enveloppen de aangepaste tarieven voor misintenties vermeld.

De ingevulde en gesloten envelop kunt u afgeven bij de koster (sacristie) of deponeren in de brievenbus van de pastorie (O.L. Vrouweplein 7, Maastricht).

het kerkbestuur

A VE MARIS STELLA
REGINA PACIS TURRIS EBURNEA
DIRIGE CURSUS PERICLITANTIBUS
IN HUIUS VITAE NAVIGATIONE (= 2014)

Wees gegroet, Sterre der Zee,
Koningin van de Vrede, Ivoren Toren.
Richt de koers
van wie op de zeereis van dit leven gevaar lopen.

Dhr. Ben Bongers, uit Sittard, is gepensioneerd leraar klassieke talen, en heeft als uit de hand gelopen hobby het samenstellen van chronogrammen. Een chronogram of een jaar(tal)vers, is een Latijnse spreuk dat met een cijfercode het jaar van een gebeurtenis aangeeft. Wanneer men de getalswaarde optelt van de letters die in het Latijn ook een cijfer aanduiden, ongeacht de volgorde waarin ze staan, dan verkrijgt men een jaartal. Die Romeinse cijferletters zijn: M = 1000; D = 500; C = 100; L = 50; X = 10; V = U = 5; W = 2 x V = 10; I = J = 1 en IJ = Y = 2. Het is dan gebruikelijk de cijferletters vergroot en in afwijkende kleur weer te geven. Hierdoor is het chronogram onmiddellijk herkenbaar. Wie door de binnenstad van Maastricht loopt, zal zien dat heel wat oude Maastrichtse gevelstenen chronogrammen bevatten.

Ter ere van het jubileumjaar van de Broederschap van de Sterre der Zee vervaardigde dhr. Bongers bovenstaand chronogram, dat het jaartal 2014 oplevert. Rekent u maar na.



Cantates over afscheid en verlangen

Eind januari speelt de Nederlandse Bachvereniging het concert 'Cantates over afscheid en verlangen' in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. In Bachs tijd werd de dood met andere ogen bekeken. Sterven was minder bedreigend; je was verlost van het aardse leven en kon je verenigen met je Schepper. In de cantate *Ich habe genug* klinkt dan ook: 'Ik verheug me op mijn dood'. Geen somberheid, maar optimisme en hoop.

Zie voor meer informatie en kaartverkoop de website van de Nederlandse Bachvereniging: www.bachvereniging.nl

Donderdag 30 januari om 20.30 uur, Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Maastricht. Prijzen: Normaal € 30,00; CJP en studenten € 10,00

Kerk en Wereld *Mensen*.....

Mensen met het hart op de goede plaats. Je komt ze tegen van tijd tot tijd. Ze maken er meestal geen drukte over. Ze dóen gewoon. Goed zijn voor anderen. Goed zijn voor je medemens. Helpen zonder veel ophef daarover te maken. Wij kennen zo iemand. U trouwens ook. Ik heb al eerder over haar geschreven. Over haar enthousiasme, over haar bevlogenheid, over haar betrokkenheid. Ze luistert naar de mooie naam *Jeannette* en is een echt Mestreechs meidske. Ze ging naar Nairobi om daar in de slums de handen uit de mouwen te gaan steken. Zij hielp. Ze hielp in een schooltje. Ze zorgde voor elementaire voorzieningen. Pennen, schriftjes, schoolmeubeltjes, een dak boven de kleine hoofdjes en – heel belangrijk – een beetje fatsoenlijk eten van tijd tot tijd. Ze ging zich erg hechten aan de kinderen en – vanzelfsprekend – de kinderen werden gek op haar. Foto's en filmpjes die zij daar gemaakt heeft, laten het overduidelijk zien. Onze Maastrichtse Jeannette is een begrip geworden daar in die sloppenwijk in Nairobi. Ze gaat terug! En wel binnen afzienbare tijd. Het vliegticket is al gekocht.

Hoe fijn zou het zijn als wij Jeannette een beetje zouden willen steunen. Haar helpen om te helpen. Daar in dat bouwvallige schooltje in Nairobi. Ze verheugt zich er al enorm op, om de kindjes weer te zien. Wij laten haar toch zeker niet met lege handen vertrekken!

Uw bijdrage is meer dan welkom! Ooit op zoek geweest naar een ècht goed doel? Nou, dit is er een. U op een presenteerblaadje aangereikt.

Graag zien wij Uw bijdrage tegemoet op rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld. Dank U wel, ook namens Jeannette en de kindjes.

Jos Burg-Gilissen

Parkeerperikelen

U ondervindt het aan den lijve. Mensen die in het weekend met mij een afspraak maken voor een gesprek, komen meestal te laat en verontschuldigen zich: ze hebben geen parkeerplaats kunnen bemachtigen. De stad is in het weekend vaak tjokvol. Daar komt bij: de parkeertarieven worden aangepast, want schaarse producten zijn nu eenmaal duur. Dat is een economische wet.

De bezoekers van de HH. Missen op zondag betalen twee keer zoveel voor een plaatsje in de parkeergarage dan voor een (zit)plaats in de kerk. De kosten voor het verwarmen en schoonhouden van de kerk zijn zeker zo hoog als die van parkeergarage. Maar het antwoord zal luiden : een parkeerplaats is verplicht, een plaats in de kerk is nu eenmaal vrijwillig! En ondertussen doet de ene de andere das om !.

Sterre der Zee-kapel

Twajns, d'r moot m'ch get vaan 't hart. Eders kier es iech de Merodekapel bezeuk, stuur iech m'ch enorm aon 't toeristisch geweld. Oonderwijl luikes stoon of zitte te beie veur verhuring vaan wat veur 'n intentie daan ouch weure neve, veur of achter d'ch ganse gesprekke geveurd ewer de mies oeterein ligkende oonderwerpe. Mierdere kiere bin iech drop aofgestap um de luikes te vertèlle dat dit 'n stèlteruimte is.

Hopelek kin me mèttertied 'ne vrijwèlleger vinde dee dat 'ns op ziech nump of weurt e GROET bord geplaots mèt duudeleke letters: STILTE SVP. Sijjns moot dat allewijl.

Dat moosde iech eve kwiet!! Zo, dat is draof.... 't Geit uuch good. Zjèn

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 5 januari Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen

9.30 H. Mis; voor pastoor Guus Dohmen; voor Pierre Christoffels en Anna Born

11.00 Latijnse Hoogmis; voor overleden ouders Poolmans-van Beek; voor de familie Notten-Pans; voor Rob Wanrooij (jd)

Maandag 6 januari

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Pelzer (st)

Dinsdag 7 januari

9.30 H. Mis

Woensdag 8 januari

9.30 H. Mis

Donderdag 9 januari

9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen; voor Johanna Kramer

Vrijdag 10 januari

9.30 H. Mis

Zaterdag 11 januari

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 12 januari Feest van de Doop van de Heer

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Maria Catharina Drummen (st)

11.30 H. Mis

17.00 Vespers

Maandag 13 januari

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen

Dinsdag 14 januari

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 15 januari Gedachtenis van de heilige Arnold Janssen, priester

9.30 H. Mis

Donderdag 16 januari

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Closset-Vissers (st)

Vrijdag 17 januari Gedachtenis van de H. Antonius, abt

9.30 H. Mis

Zaterdag 18 januari

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 19 januari Tweede zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor pastoor Heijnen (st)

11.30 H. Mis, voor echtelieden Gielen-Drehmans en Han Gielen; voor Vic Nelissen-Ackermans (6wd); voor Bert Bastiaens

17.00 Vespers

Maandag 20 januari

9.30 H. Mis

Dinsdag 21 januari Gedachtenis van de H. Agnes, maagd en martelares

9.30 H. Mis

Woensdag 22 januari

9.30 H. Mis

Donderdag 23 januari

9.30 H. Mis; voor Antoinetta Scheijen en familie (st)

Vrijdag 24 januari Gedachtenis van de H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

9.30 H. Mis

Zaterdag 25 januari Feest van de Bekering van de H. Apostel Paulus

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 26 januari Derde zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Josephina Loontjes (st); voor mevrouw Poolmans-van Beek (jrd); voor echtelieden Paul Gijzen en Denise Gijzen-Schutgens

11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Gemmeke-Kleinen (st); voor Anna Beaumont-Moonen (6wd)

17.00 Vespers

Maandag 27 januari

9.30 H. Mis

Dinsdag 28 januari Gedachtenis van de H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

9.30 H. Mis

Woensdag 29 januari

9.30 H. Mis

Donderdag 30 januari

9.30 H. Mis

Vrijdag 31 januari Gedachtenis van de H. Johannes Bosco, priester

9.30 H. Mis

Zaterdag 1 februari

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor Piet Pluymaekers (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 2 februari Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis)

9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met kaarsenwijding
11.30 H. Mis; voor Victor Swaen (jrd)
17.00 Vespers

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Kiki Brandts	Sidny Franssen	Ivana Persoon
Aimée Baeten	Anna Lugt	Mink van Engelshoven
Jayden en Thybo Budy	Ziva Gransier	Samuel Freelance
Roisin Hamilton	Fleur Houwen	
Levi van Engelshoven	Jevaun Juke Naraval	

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Thomas Verhagen, 92 jaar	Annie Moenen, 70 jaar
Harry Pennings, 79 jaar	Gerard van Hettema, 76 jaar
Jan Drugmand, 90 jaar	Miets op den Oordt, 86 jaar
Vic Nelissen-Ackermans, 91 jaar	Ferdinand Gielen, 89 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54
Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60
Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11
Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55
Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 1330, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur
Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur
Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag t/m zaterdag 10-16 uur
Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl
Banknummer: IBAN-code NL54ABNA0576118575, BIC-code ABNANL2A, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht
Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.
Kerkdiensten via Internet: Iedere zondag om 10.00 uur de Hoogmis live op www.sterre-der-zee.nl
Sint Pieter: www.parochie sintpieter.nl
Kerkbijdrage banknr: NL73INGB0001054551 (BIC INGBNL2A) t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht